

נפטון בדגים.

נפטון הוא השליט של מזל דגים. כלומר – לאן שהוא הולך הוא לוקח את תכונות מזל דגים איתו, אולם כעת נפטון, שליט דגים נימצא במזל דגים....מה זה אומר?

נפטון נכנס לדגים סופית ב4/2/2012 ויישאר שם בקביעות עד 30/3/2025,

כלומר – עוד כעשור!

כדי לקבל מושג מהן הכוונות ההתפתחותיות הגלומות בנפטון בדגים עלינו לערוך היכרות קצרה עם מזל דגים.

ארכיטיפ הדגים הוא הקשה ביותר לתיאור כיוון שהוא אינו חד מימדי. ישנן דרכים רבות בהן הוא יכול להתבטא, כתלות בנקודה בה נמצאת הנשמה מבחינה התפתחותית, נקודה שאף היא יכולה להשתנות לאורך מסע ההתפתחות של הנשמה. ביטוי ארכיטיפ הדגים בחיי אדם יכול לנוע החל מפסיביות וגישה חסרת סינון והעדפות אישיות, דרך קורבנות וחרדות, דרך חיבור ישיר למקור (אלוהים/כל היש), השראה והארה. דגים יכול להיות ההומלס ברחוב ויכול להיות מנהיג מעורר השראה או שחקן מפורסם.

*דגים מסמל את חומר הגלם בצורתו הלא מעובדת, את הפוטנציאל של כל הדברים לפני שהתגלמו לצורה.

*דגים קשור בשאיפה לחיות במציאות שבה החיים זורמים ללא חיכוך, כיעור או קושי. הוא אינו מודע לצורך במאמץ ובהתפתחות. יש בו רצון לחיות בגן העדן כאן, על פני האדמה.

*דגים קשור בזרימה עם החיים וקבלת ה"יש" כפי שהוא. הוא קשור בקסם של החיים, ובחיבור לאלוהים.

*דגים קשור בויתור, בכניעה, בקבלה. הוא קשור בחוויות של חוסר שליטה ולכן גם בפחדים ובהימנעויות.

*דרך הדגים אנחנו לומדים צניעות, אנו לומדים שאיננו כל יכולים. אנו לומדים להיכנע ולהתמסר לכוח שגדול מאיתנו, לכוח האלוהי.

*דגים מסמל את התודעה הקולקטיבית ודרך ארכיטיפ הדגים אדם יכול לזכות בהכרה קולקטיבית ובפרסום.

*דגים קשור בדמיון ובעולם החלומות, בפנטזיות ובאידיאליזציות. הדמיון והפנטזיה יכולים גם לשמש מפלט מהחיים שעשויים להראות לו לעיתים אפרוריים מדי.

*דגים הוא האחרון בין שנים עשר המזלות וככזה הוא מסמל את השלב האחרון של התפתחות התודעה האנושית – שלב ההארה, השלב בו מתפוררת אשליית הנפרדות

והתודעה האישית מתאחדת עם כל היש. הוא מסמל את האחדות הקוסמית. הסטיקר "כולנו אחד" מדגים בדיוק את זה: כל הדברים הפיזיים ביקום מורכבים בבסיסם מאותו חומר גלם: אנרגיה/צורות' מידע. חומר גלם זה מסומל על ידי ארכיטיפ הדגים.

כאמור נפטון הוא השליט של מזל דגים:

*נפטון הוא הלא ידוע, הלא מוכר, וכל מה שאיננו מודעים לקיומו ושאינו לנו שליטה עליו.

*נפטון פועל כעדשה מפזרת. הוא מערפל דברים, הוא 'מרפה שרירים', הוא דורש כניעה, ויתור, התמסרות וזרימה.

*נפטון הוא החיים כפי שהם בכל שנייה, הוא כל היש וכל מה שיש. הוא המקור ואלוהים.

*נפטון הוא המראה בה אנחנו, תכונותינו ומערכת האמונות שלנו משתקפים דרך האירועים והאנשים שאנו מושכים לחיינו.

*נפטון הוא הדבר הרחב ביותר הקיים, חסר התחלה, סוף וגבולות ברורים, מה שיכול במפגש איתו לגרום לתחושת הצפה, בלבול ושאינו במה להיאחז.

כשנפטון בדגים הכוונה היא:

להיכנע לחיים מתוך אמון והבנה שאיננו יודעים הכול.

להתמסר לחוסר הוודאות ולשינויים אם יבואו. יש כאן קריאה לשיתוף פעולה עם המציאות במקום להיאבק בה, כבסיס לכל פעולה או בחירה.

להרפות מהפנטזיה: להרפות מהתקווה למשהו טוב יותר ממה שקיים כרגע. זו קריאה לוותר על הברירה למחוזות הדמיון, לוותר על האשליה לטובת קבלת המציאות בכל רגע ורגע. לעומת זאת, כשנפטון בדגים זה יכול להיות זמן טוב לעשות עבודה עם חלומות כדרך להתחבר לתת המודע.

להיות כאן ועכשיו. נפטון בדגים קורא להיות נוכח ברגע הזה, מודע, ער, להקשיב. לנשום.

לשחרר פחדים, יש כאן קריאה לוותר על הפחדים, לשחרר דפוסי הימנעות, להיכנס לחיים ולא לחיות לידם. נפטון בדגים מאפשר שחרור מפחד כי כשאני נכנע לחיים אני למעשה מוכן לקבל כל מה שהם יביאו אתם. כשאני בקבלה גמורה של כל מה שיקרה איתי הפחד נגמר. כשאני נוכח ברגע הזה, הפחד, שנימצא רק בתנועת המחשבה אל העתיד, לא קיים עוד.

להרפות מהרצון בקלות: נפטון בדגים קורא להרפות מהרעיון שדברים צריכים לבוא בקלות, מהציפייה לזרימה חסרת מודעות. להפסיק לחכות שדברים יתרחשו מעצמם ולהתחיל להיות אקטיביים.

להיות אחד עם המקור: יש כאן קריאה להתאחד (נפטון) עם המקור (דגים) תוך כדי היותנו כאן, בגופנו הפיזי (לא דרך אמצעים כימיים כמובן אלא דרך טיפוח 'מיינדפולנס'). חיבור למקור זה גם חיבור להדרכה העליונה, מה שמתאפשר עם סיום המאבקים והתחברות לדממה הפנימית שהיא טבענו האמיתי.

לטפח גישה צנועה יותר: מובטח שיקרה כשנבחין שכוח גדול יותר מתערב במהלך חיינו.....

לחזור ליסודות: להעריך את מה שיש, להתמסר לפשטות של הדברים, לפשטות היומיום. נפטון בדגים אומר גם ללכת מעבר להגדרות האישיות, התארים והאצטלות ולהתחבר למהות האמיתית שלי ומכאן לשווי האמיתי שלי שאינו תלוי בסמלים חיצוניים כגון אלה.

לסיכום:

נפטון בדגים מדבר על כניעה והתמסרות למה שיש. כניעה אינה אומרת הפסקת העבודה, המאמץ, השכלול העצמי וההתפתחות. היא אינה אומרת העברת האחריות על חיינו מעצמנו ל"מקור" ואינה אומרת ויתור על מטרותינו.

כניעה אומרת קבלה מוחלטת של המציאות כפי שהיא בכל רגע. זו נקודת המוצא להמשך העשייה בכיוונים שאנו חפצים בהם. יש כאן כוונה התפתחותית ללמוד להשלים עם חוסר הודאות, עם כך שדברים אולי לא יוצאים כפי שתכננו, מתוך הבנה שאיננו מסוגלים לראות את התמונה השלמה דרך נקודת המבט המצומצמת של האגו שלנו. זה לפתח אמון ביקום ובכך שהוא לטובתנו.

נפטון בדגים קורא להשאיר חריץ בדלת דרכו יוכלו החיים להיכנס, להפתיע אותנו, ולקחת אותנו לכיוונים שכלל לא חשבנו עליהם. זה להישאר גמישים, פתוחים וקשובים למה שהיקום אומר לנו.

נפטון בדגים מעניק לנו הזדמנות לחירות גדולה, חירות אמיתית הנובעת מויתור על התקווה לגאולה בעתיד ובהתמסרות לדבר היחיד האמיתי בכל רגע – הרגע הזה.

*****לקריאה מעמיקה על נפטון וארכיטיפ הדגים מומלץ לקרוא את ספרו פורץ הדרך של המורה שלי לאסטרולוגיה, מוריס פרננדז, אסטרולוג בנ"ל, חלוץ ומוביל בפענוח נפטון וארכיטיפ הדגים. שם הספר: "Neptun, the 12th House and Pisces:**

The end of hope, The beginning of truth."